

Forside!

Mads Føk nr. 3

23. Årgang

D. 17. November 1995

Mads Føk er et uafhængigt kommunikationsorgan for de studerende ved mat-fys faggruppen på Aarhus Universitet

Mads Føk finansieres af Det matematisk-fysiske Studienævn og udkommer 8-10 gange om året (afhængig af stofmængden!), som regel (altid) på fredage.

Uopfordrede indlæg modtages meget gerne, og de behøver ikke nødvendigvis være indskrevne (men det ses gerne). Afleveres indlæg indskrevne, bedes det være på A4 i tospaltet format med en spaltebredde på 7-8 cm.

Indlægene må gerne fremstå anonyme i bladet, men redaktionen skal vide, hvem der har skrevet dem. Skriv derfor navn og kontaktadresse på de indlæg, du afleverer!

Indlæg afleveres i Mads Føk's postbox på Matematisk Informationskontor, til et af de nedennævnte redaktionsmedlemmer eller sendes til *madsfoek@mi.aau.dk* på email. Hvis man vil være sikker på, at indlægget kommer med i det førstkommande nummer, skal det afleveres før deadline (normalt fredag før klippe-klistre (står på kalenderen)).

Mads Føk har kontor på F2.12 (lige over Aud F på gangen med studenterrådets kontor.)

Indholdsfortegnelsen:

1. Forsiden
2. You're looking at it
3. Leder
4. Vielsen
7. Ikke-Bogen
12. TudorFonten
13. Nyt fra MFSR
16. Forskning på Sengekanten
17. TÅGEKAMMERET
18. MN informerer
20. Valgtalt
21. Royalt
22. Saks fra nettet
24. Kalenderen

Mads Føk kan afhentes gratis følgende steder fra udgivelsesdagen og en uge frem:

Matematik: Ved Mat 11 opslagstavlen

Datalogi: På postboxene på R0

Fysik: På skranken udenfor informationen

Kemi: Ved siden af informationen

Derefter v. henvendelse til et redaktionsmedlem!

Redaktionen :

Thomas Fangel	Mat/Fys	Ansvarshavende
Kristian Støchkel	Mat/Fys	Medlem
Kristian Pedersen	Dat/Mat	Tegner
Martin Madsen	Mat/Fys	RUS og lillebror

Copyright Mads Føk 1995

Valg Tid

Velkommen til dette nummer af Mads Føk, som nogen måske vil hævde udkommer en uge for tidligt. Hvis man kigger på sidste nummers kalender vil man da også der kunne læse, at nr. 3 først skulle udkomme den 24. som et retrospektivt bryllupsnummer. Redaktionen har dog valgt at lade bladet udkomme i dag i stedet grundet den for vore læsere meget vigtigere begivenhed i næste uge: nemlig valget til Universitetets styrende organer. Af samme grund vil man finde en del valgrelateret materiale i dette nummer - og måske ikke helt så meget bryllupsrelateret stof som forsiden lægger op til. Vi bringer dog naturligvis den kendte Jimi & Rene sang skrevet til Alex. I sidste nummer stillede vi et gratis abonnement på Føk på højkant til den eller de der skrev en sang der var dårligere end Jimi og Renes. Vi har endnu ikke modtaget nogen sange, men opfordringen gælder stadig.

Derudover vil man i dette nummer af Føk kunne finde en del af et manuskript som redaktionen er kommet i besiddelse af. Det drejer sig om en Rus' dagbog - et meget kontroversielt manuskript, som formodentlig vil vække røre blandt mange. P.g.a. dets unikke karakter er det muligt at dette nummer af Føk vil blive et samlerobjekt, der måske en gang vil blive solgt for skyhøje summer - ligesom et eksemplar af et velkendt dansk dagblad, der visse steder er blevet solgt til mere end 20 gange normal prisen. Så skynd dig at få et eksemplar af dette Føk. Oplaget er kun på 900 eksemplarer!

Og til sidst: Glem ikke at benytte dig af din indflydelse på sammensætningen af de styrende organer: **Brug din stemme den 23. og den 30.**

På redaktionens vegne
/Fangel

Vielsen

Vielsen

RUS'ens Dagbog

uddrag af en ikke-bog

Som det måske også er kommet vore læsere for øre har der svirret rygter om en snarlig udgivelse af bog kaldet "RUS'ens Dagbog - optegnelser fra mit første semester på Aarhus Universitet". På grund af de meget grove udtalelser og direkte tilsvininger af med-studerende og forelæsere på stedet har den pågældende rus (som Mads Føk har valgt ikke at offentliggøre navnet på) dog valgt at trække manuskriptet tilbage. Men Mads Føk er dog kommet i besiddelse af manuskriptet og redaktionen anser det for sin pligt at

trykke det - i offentlighedens og pressefrihedens interesse - trods den risiko det indebærer i form af sagsanlæg om krænkelse af ophavsrettigheder og dertil hørende krav om erstatning. Men vi er villige til at løbe denne risiko for vore læsers skyld.

I denne omgang bringer vi et uddrag af bogen der svarer til omtrent den første halvdel. Resten vil blive bragt i senere udgaver af Mads Føk med mindre vi inden da har modtaget et fagedforbud!

RUS'ens Dagbog

- optegnelser fra mit første semester på Aarhus Universitet

Flyttekasser

Århus den 27. august

Det er eftermiddag, og solen står lavt ind igennem vinduerne. Lene og jeg skæver bekymret til møblerne, gardinerne er ikke kommet op endnu. Vi har begge svært ved at forestille os hvordan der skal blive plads til alle mine ting i mit kollegieværelse. Midt i rummet står de flyttekasser, som jeg endnu ikke har tømt, og op af den ene mur står de endnu ikke samlede reoler. Men computeren står allerede ovre i hjørnet - klar til at blive fyldt med JPEG-filer og Word 6.0 filer. Jeg er spændt på om mine medstuderende har fået Windows 95 og om nogen af dem også har en HP 48 GX++ - den nye med objektorienteret HP Solve.

Ved siden af computeren står det grønne bord, der kan slås ud i det uendelige, så det altid passer til antallet af personer. Jeg regner nemlig med, at mit værelse her på gangen skal være ramme om mange gode diskus-

sioner og møder om miljø og miljøpolitik.

Før frokost gik vi tur ned til Gellerup-parken, hvor vi havde hørt, at der skulle være et stort marked også selvom det var søndag. Det var der. Flest indvandrere med masser, masser af grøntsager og boder med oliven og pickles. Heldigvis var der også den fiskevogn, som var turens egentlige mål. Der købte vi to fine søtunger til frokost og mens jeg sidder og skriver, er Lene ved at koge blæksprutter til aftensmaden. Det er anstrengende at flytte også selvom det er Lene, der har påtaget sig alt besværet med at få pakket Vesterbrogade-lejligheden ned sammen med flyttefolkene og derefter stå parat heroppe, da alle tingene skulle ankomme og helst stilles på den rigtige plads. Fordi værelset er så lille havde vi på forhånd lagt en omhyggelig plan for tingenes placering. Den har heldigvis passet indtil nu, så vi er sluppet for at mase ud og ind med fejlslagne anbringelser.

Jeg læser for tiden på materialet fra tutorgruppen, så jeg kan være ordentligt forberedt

Ikke-Bogen

til starten i morgen. Det ser ud som om der sidder en del mennesker i den gruppe, som ikke gør deres arbejde ordentligt. Der er en masse overflødig information og deres gentagne forsøg på at være morsomme mislykket næsten helt. Jeg håber at de trods det har fået planlagt en ordentlig introduktionsuge.

I forgårs var jeg inde på skolen for at se mig lidt om, og for at kunne finde rundt i morgen så jeg kan gøre et godt indtryk på de ældre studerende med mit kendskab til skolen. Da jeg var derovre var der re-eksamination i nogle 1. års kurser. Jeg forstår ikke hvorfor der er sådan nogle slappe regler på det punkt. Jeg mener, at hvis man ikke kan bestå første gang så må man ud - hvad skal vi med forskere, der skal bruge to forsøg på at forstå kompliceret stof?

Efter at jeg var inde på skolen gik jeg ned på kommunen for at snakke med dem om det gratis buskort, jeg havde forhørt mig om i mit brev af 15. august. Jeg talte med den samme, der havde afslået min anmodning med den forklaring, at det ikke var normal praksis at give gratis buskort til studerende. Jeg forklarede hende at det var et meget vigtigt studie jeg skulle til at starte på, og at det ville være en investering i fremtiden at give mig det buskort. Det bliver ved med at komme bag på, hvor stor uvidenheden om betydningen af datalogi og fysik egentlig er. Jeg sagde til hende, at jeg simpelthen ikke forstod hvorfor Århus kommune ikke var henrykte for på denne måde at kunne hjælpe en kommende forsker. Tænk at have mulighed for at kunne prale af at have hjulpet et så betydningsfuld person gennem sine studier. De baner havde de åbenbart slet ikke tænkt i, og de lovede at gøre noget ved sagen. Hvor er det ærgerligt, at de fleste danskere glemmer at tænke lidt længere.

Den første dag

Mandag d. 28. august

Det er sen aften og jeg er lige kommet hjem fra min første dag på skolen. Vi nåede at få gjort værelset næsten helt i stand i går. Det er heldigt at Lene var her til at hjælpe. Hun har lært så meget på de kurser Bilka har sendt hende på i forbindelse med hendes arbejde i isenkramafdelingen. Her er nu så meget i orden at jeg kan sidde her. Mormors gamle stråhat hænger på væggen og disketteuret jeg fik af Lene står i reolen. Jeg nyder at have alle tingene og billederne fyldt med historier og gode minder omkring mig.

I dag begyndte introduktionsugen inde på skolen. Jeg var derinde til tiden og kendte jo allerede vejen til kantinen hvor vi skulle samles. Mange af mine kommende medstuderende så forsagte og forvirrede ud, og jeg hjalp derfor nogen af dem med at finde det rigtige sted. Tutorerne var som jeg havde frygtet overgearede og unødvendigt fjollede. Jeg bemærkede endda en der kom for sent med tydelige tegn på tømmermænd. Jeg havde forventet en noget større seriøsitet fra deres side. Er de ikke klar over hvilket ansvar de står med? Det er trods alt dem der udgør de nye studerendes første kontakt med ældre studerende.

Til gengæld var dekanens tale særdeles fremragende. Han lagde vægt på betydningen af at være ansvarsfuld og seriøs i sine studier og pointerede vigtigheden i at gennemføre studierne på normeret tid. Dette er også en klar nødvendighed for at blive taget i betragtning som mulig Ph.D studerende. Men alt dette vidste jeg jo i forvejen.

Vi havde også vores første møde med festforeningen på skolen i dag. Den hedder TÅGEKAMMERET og lader til at blive ledet af en samling af de sløveste studerende. Deres optræden var i hvert fald meget upassende og overhovedet ikke værdig for studerende af vores karakter. Hvad de gennem-

førte var en form for happening, hvor de forsøgte at bilde os nye studerende en historie på ærmet. Jeg må dog også indrømme, at jeg i starten også troede på det, men jeg valgte at lade være med at stille spørgsmål, for jeg ved jo at jeg har mine gode kontakter til kommunen, der vil kunne rede mig for problemer af næsten enhver slags. Hapningen blev afbrudt af, at bestyrelsen for foreningen kom væltende ind i auditoriet iført sært tøj og skrålende mærkelige sange. Mens de præsenterede sig selv drak de alle en øl, hvilket jeg synes var forkert af dem lige efter dekanens tale om at passe sine studier. Jeg har besluttet at jeg vil forsøge at undgå disse mennesker, der opfordrer til sløseri og fest.

Efter det ordinære program var færdigt, var der 'socialt samvær' nede i den park, der ligger i forbindelse med skolen. Det var igen festforeningen der havde arrangeret dette, og for ikke at virke usamarbejdsvillig over for de andre valgte jeg at tage med derned. Jeg drak en enkelt sodavand og sad og betragtede de andre nye studerende. Jeg er blevet meget overrasket over at se, hvor useriøse de alle virker. Alle drak de øl og sang med på tutorernes sange. Jeg forsøgte at få en snak i gang om min nye lommeregner og andet fag-relevant, men der var ingen der gad lytte til mig - ikke engang nogle af mine tutorer, der jo ellers burde være interesseret i studiet når de nu stadig er her. Efter at tutorerne havde sunget en sang om os nye studerende - RUS'er kaldes vi - hvor de mildest talt rakkede ned på os, tog jeg bussen hjem. For øvrigt betaler jeg stadig selv for buskortet - jeg må huske at kontakte kommunen igen.

Den første forelæsning

Onsdag den 30 august

Tiden går sin gang. Det er allerede onsdag og introduktionsugen er halvt overstået.

I går aftes var der arrangeret middag hos en af dem jeg er kommet på hold med. Det tog lidt tid at beslutte hvem vi skulle spise hos, men det lykkedes da til sidst. Jeg undgik bevidst at påkalde mig opmærksomhed, for jeg havde ikke lyst til at få hele holdet ud til mig. Det indtryk jeg fik af dem den første dag er kun blevet forstærket i løbet af ugen. De lægger ikke meget seriøsitet for dagen og virker som om, at de er mere interesseret i at snakke om pigen på studiet og drikke en masse øl. Det er trist at se at se min egen generation være så uansvarlige. Men det var jo også hvad jeg oplevede i gymnasiet.

Middagen blev holdt på et kollegieværelse ikke langt fra skolen. Jeg meldte mig frivilligt til at være med til at lave maden, for det var ikke godt at vide hvad de andre kunne have fundet på. Nu havde jeg i det mindste selv lidt indflydelse på hvad jeg skulle spise. Vi lavede en italiensk pasta-ret med svampe (champignoner, morgler og Karl-Johan) og spinat, og til det lavede jeg en græsk inspireret salat med Feta og oregano. Det tog lidt tid at lave og de andre så lidt undrende på mig, men det endte med at blive helt vellykket trods det spartanske køkkenudstyr der var adgang til. Prisen pr. person blev 75 kr. og det var der nogen der brokkede sig lidt over - men hvad kan man forvente?

Jeg havde min første forelæsning i dag. Jeg har et matematikkursus der hedder Mat α . Jeg spurgte min tutor om det havde noget med alfanumeriske beregninger at gøre, men det kunne han ikke svare på - det forbavser mig hvor uvidende de er. Forelæsningsen var meget spændende og som den eneste stillede jeg spørgsmål. Jeg var lidt i tvivl om forelæserens notation og spurgte om betydningen af det omvendte A han havde skrevet på tavlen. Dem der sad omkring mig kiggede mærkeligt på mig. De er nok ikke vant til spørgsmål på så højt et plan fra medstuderende.

Ikke-Bogen

Læsegruppemøde

Torsdag d. 7. september

Jeg er efterhånden ved at komme ind i en daglig rutine. Introduktionsugen er helt overstået og vi er endelig begyndt på det faglige. I week-enden var jeg hjemme ved mor og far. Godt nok er rejsen besværlig og det er svært at udnytte tiden ordentligt, men når jeg endelig er kommet hjem kan jeg udnytte tiden optimalt: jeg behøver ikke at tænke på mad - det laver mor til mig og jeg får altid en masse med hjem igen. Lørdag lavede mor en af mine yndlingsretter: rosenkålsuppe (Brusselsprouts), julesalat med skinke og vilde ris, ost og til sidst is med syltetøj, som mor selv havde lavet det var abrikoser med mandler. Bagefter kaffe og de kager, der er en belgisk specialitet, og hedder speculaas.

I dag skulle jeg have mit første møde med min læsegruppe. Vores tutorer har sagt, at det er klogt at have en læsegruppe, selvom man synes man arbejder bedst individuelt. En af dem sagde, at det næsten var umuligt at gennemføre studiet uden en læsegruppe, men det er da vist kun hvis man er så useriøs som dem. Jeg havde forberedt mig godt til mødet, læst alt det gennemgåede stof (der var godt nok nogle ting jeg syntes var lidt uklare - men jeg tilskrev det formuleringen). Jeg var lige på vej ud af døren da min læsegruppemakker ringede for at sige, at han var syg og ikke kunne komme. Det var der jo ikke meget at gøre ved, men jeg kunne ikke lade være med endnu en gang at tænke over den forskel, der er på andre unge i dag og så mig selv. Det ville have været helt udelukket, at jeg meldte mig syg, hvis jeg ikke var lige til at køre på hospitalet.

Kontorproblemer

Fredag d. 8 september

Jeg har stadig ikke fået mit kontor. Jeg har

et par gange været nede på informationskontoret for at høre om det ikke er muligt for mig at få mit eget kontor. Det ville være meget praktisk, hvis jeg kunne have mit eget bord så jeg slipper for at kæmpe for at få et bord i kantinen. Desuden følger der jo en terminal med til et kontor - og så kan jeg udnytte eventuel fritid på skolen til at slå min rekord i Tetris.

Sekretæren på kontoret sagde at det ikke var normal praksis at give kontorer til 1. års studerende, men hun gav mig et ansøgningskema, som jeg har udfyldt og afleveret, så nu håber jeg, at der sker noget i den sag. Det er i øvrigt forbavsende så mange der vifter sager af bordet ved at henvise til at det ikke er "normal praksis" - det skete jo også på kommunen.

Efter vores sidste forelæsning tog jeg i fredagsbar. Det er et sted hvor man mødes under afslappede forhold efter endnu en veloverstået uge. Der var dog en masse af de seriøse studerende som jeg har nævnt før, så det var svært at få en saglig snak med forelæserne der også kommer i baren. Jeg forsøgte at få en diskussion i gang om nødvendigheden af at der bliver installeret Windows 95 på alle computerne i stedet for det oldnordiske Unix der bruges nu. Efter min mening er Windows 95 meget mere pålideligt og går slet ikke ned så ofte som Unix. Desuden er det filsystem Windows 95 bruger (FAT) helt genialt. Men der var ingen der rigtigt havde lyst til at diskutere - mange af dem havde ikke engang prøvet Windows 95. Jeg undrer mig over hvordan man på sådan et sted kan være så uvidende om hvad der er den bedste teknologi.

Høringen

Tirsdag d. 12. september

I dag var endnu en almindelig dag på skolen. Vi havde teoretiske øvelser i Mat

α hvor vi først fik vores første afleveringsopgave tilbage. Instruktoren påstod at jeg ikke havde forstået noget som helst af hvad opgaven gik ud på, men jeg mener nu det forholdt sig omvendt. Jeg sagde til ham at jeg syntes at han udnyttede sin magt som instruktør alt for kraftigt. Bare fordi han ikke kunne gennemskue mine argumenter med de alfanumeriske iterationer behøvede han jo ikke forsøge at skjule sin uvidenhed gennem hans autoritet. Instruktoren lyttede til mig et stykke tid, men valgte så at stoppe diskussionen med nogle vage argumenter om vores sparsomme tid. Jeg begriber ikke hvorfor nogen mennesker altid forsøger at slippe ud af en diskussion med så dårlige argumenter. Jeg får gåsehud af replikken “Ja, ja, du får ret og jeg får ro”.

Senere var jeg ved tavlen og skulle gennemgå en opgave. Jeg mente selv jeg havde

løst den på en ret smart opgave, og at dømme efter de andres ansigtsudtryk, så forstod de heller ikke helt hvad der foregik. Instruktoren var åbenbart heller ikke helt med for han kiggede undrende på mig og viftede mig ned på min plads igen, hvorefter han gennemgik opgaven igen på sin egen måde - vel for at de andre også skulle forstå den. Jeg var godt nok ikke helt enig med ham i resultatet, men jeg undlod at sige noget, for jeg ville jo nødig skade hans autoritet.

Jeg tog bussen hjem i dag. Normalt tager det 15 minutter at køre hjem, men i dag var der et træ der var væltet, så bussen kørte en anden vej. Vi kom forbi et sted, hvor der var nogle skilte som jeg aldrig havde set før. De var i mange farver og næsten totalt ulæselige. Det er ikke særligt brugervenligt at lave skilte der er næsten ulæselige.

TudorFonten

Nyt fra MFSR

Forskning på Sengekanten

TÅGEKAMMERET

MN informerer

Valg - og hva' så?

Torsdag den 23. november er der her på Naturvidenskab valg til de styrende organer, dog er studienævnsvalet udskudt som en følge af de problemer der var omkring vedtagelsen af den nye studienævnsstruktur. Ved overgangen til den nye studienævnsstruktur bliver der ikke foretaget nogen ændringer ved biologisk- og geologisk studienævn. På resten af fakultetet (dvs. for matematik, fysik, datalogi, statistik, matematik-økonomi, kemi og molekylær-biologi) er der kun ét studienævn som kommer til at hedde "Studienævnet for tofags-studier".

Hvad laver et studienævn så vil du måske spørge. Der afslører du, at du ikke har læst Føk nr. _ (det blå uden nr. som kom efter nr. 1), hvor Martin Schwebs Rasmussen fortæller hvad et studienævn har indflydelse på. Hvis du ikke har læst den iøvrigt glimrende artikel kan jeg meget kort sige, at din kontakt med studienævnet sandsynligvis vil være hvis du skal have en dispensation. Studienævnet er også med til at udarbejde forslag til studiestrukturen dvs. hvilke fag du skal følge. Dette indlæg handler ikke kun om studienævn, for den 23. november er der ikke valg til studienævnet, men derimod til konsistorium og fakultetsråd. Det var i fakultetsrådet, at den nye studienævns-struktur blev vedtaget.

Når der nu er valg til fakultetsrådet hvorfor vælger de studerende så ikke bare nogen, som vil arbejde for at genetablere den "gamle"studienævnsstruktur? Det gør de såmænd også, men i fakultetsrådet er de studerende ikke i flertal, og kan derfor ikke alene beslutte hvad der vedtages. I denne omdiskuterede sag, var de studerendes repræsentanter i fakultetsrådet magtesløse overfor beslutningen, selv om de gjorde hvad de kunne. Den nuværende studienævnsstruktur er på mange måder ikke optimal set fra de studerendes synspunkt. I studienævnet

er langt de fleste faggrupper repræsenteret hvilket absolut er en positiv kendsgerning. Men samtidig hæmmer det studienævnets faglige indsigt i specifikke sager. Hver faggruppe har et studieudvalg, som skal rådgive i problematikker, hvor en faglig indsigt kan være påkrævet. Kompetencen kan studienævnet ikke uddelegere, og derfor må de foretage en vurdering af studieudvalgets vurderinger, og sidde med ansvaret bagefter hvis alt går i ged. At det ikke er videre heldigt kan vi alle vist være enige om. Derfor kunne en "decentralisering"af studienævnene være en fordel, da beslutningerne ville blive truffet af en gruppe med faglig indsigt i det pågældende fag. Sådant en beslutning skal foretages i fakultetsrådet. Det er med stor sandsynlighed ikke "bare lige"at få gennemført sådant en beslutning, men det skader ikke at have et mål at arbejde hen i mod. Jeg kan sluttelig anbefale dig at stemme på Mat-Øk listen, selv om du måske ikke er mat-øk"er. Vi taler naturligvis ikke kun mat-øk"ernes sag selv om listenavnet kunne indikere noget sådant. Vi taler de studerendes sag, men består fortrinsvis at mat-øk"ere og jeg kan ikke finde på nogen områder hvor vi skulle arbejde imod forbedringer for vores medstuderende her på fakultetet. På mat-øk har vi for nylig haft den ubehagelige oplevelse at få nedlagt vores studienævn; hvilket vi betragter som en forringelse af vores studie, fordi mat-øk"ernes dispensationer skal behandles i et studienævn (med al respekt for de personer, som sidder i studienævnet), der ikke har kendskab til mat-øk studiet. Sådant har det medlemmerne af det som tidligere hed mat-fys faggruppen haft det indtil nu. Måske var det værd at overveje en ændring på det også?

Magnus Corfitzen

Hong Kong King Kong Fjong Bong Ping Pong Sing Song Ting Tong

Bevæger man sig i denne tid uden for Universitetets beskyttende væg og ud i den *virkelige verden* vil man - udover detailhandelens insisteren på at julen skal starte allerede i begyndelsen af november - have bemærket, at den del af den danske presse, der gør opmærksom på sin egen eksistens ved hjælp af plakater med mere eller mindre opfindsomme anvendelser af det danske sprog, har koncentreret sig om netop et emne. Lige siden bekendtgørelsen af prins Joakims og Alexandra Manleys bryllup har der ikke været lang tid mellem spisesedler, hvor navnet "Alex" indgik. Efter sigende har alle formiddagsbladene og de kulørte ugeblade adskillige medarbejdere på den sag - formodentligt et antal grænsende til det absurde. Det er svært at forestille sig, hvordan man i et halvt år med jævne mellemrum kan udgive nye bryllupstillæg og hver dag skrive om den nyeste udvikling uden at niveauet med tiden falder betydeligt. Dette har da også været let at obeservere på spisesedlerne (som er det eneste undertegnede ser af omtalte dele af den danske presse), hvor man i starten kunne læse store overskrifter som "Hele Danmarks Alex" og "Alle vil ligne Alex", mens man i sidste uge kunne læse "Alex misbrugt" (om erhvervsfolk der slår plat på bryllupet) og "Tænk hvis hun siger nej!" Nærmere kommentarer til disse tåbeligheder behøves vist ikke.

Mads Føk formoder ikke at alle dets læsere har adgang til de ovennævnte blade, så derfor har vi valgt at trykke en lille brøkdelen af alt det skrevne, så læserne ved selvsyn kan imponeres over al den gode journalistik de er gået glip af. Som et glimrende eksempel på dette følger nedenfor en sang skrevet af de to Se & Hør medarbejdere Jan Schmidt og

Henrik Nielsen. Sangen kan findes på Jimi og Rene's nyeste plade "Lige om hjørnet".

*Sikken bombe der nu sprang
En 'kineser' af stor rang
da vi mødte dig for allerførste gang
Du to slottet me ddi charme
vi vil møde dig med varme
Derfor hylde du med denne lille
sang*

Omkvæd:

*En sand prinsesse fra Hong Kong
Joachims hjerte sang ding-dong
Og vi andre syn's - du er bare fjong
En dansk prinsesse fra Hong Kong
Bryllupsklokkernes ding dong
Søde Alex hvor - vi elsker din facon*

*Som en rigtigt Askepot
Får du nu dit eget slot
Når du flytter med din danske Prins
så flot*

*Du må glemme rejsesorg
Når I skal til Schackenborg
Men det klarer du nok også ligeså
godt*

En sand prinsesse fra Hong Kong...

*Prinsen gi'r du højt humør
Kærlighed har gjort ham ør
og til frierfødder var han hurtigt
mør*

*Til Hong Kong du si'r so long
Joachim er din ny King Kong
Som en fin prinsesse du snart alting
gør*

En sand prinsesse...

/Fangel

The Bastard Operator From Hell

På nettet har vi fundet nogle små historier om system administratorer - eller rettere The Bastard Operator From Hell. I dette og de følgende numre vil man kunne læse nogle af disse. Så læs - og lær hvordan man *ikke* begår sig overfor en magtgal systemadministrator, der keder sig.

BASTARD OPERATOR FROM HELL 1

So I'm working so hard I barely have time to drive into town and watch a movie before I told people their printing will be ready. The queue's WAAAAAY too long to have everything printed (and sorted) by the time I told them, so I kill all the small jobs so there's only 2 left and I can sort them in no time.

Then, after the movie, (which was one of those slack Bertolucci ones that takes about 3 hours till the main character is killed off in a visionary experience) I get back and clear the printouts.

There's about 50 people waiting outside and I've got two printouts. That's about average for me. I thought I'd killed more though. Anyway, I put out the printouts and walk slooowly inside, fingering the clipboard with "ACCOUNTS TO REMOVE" in big letters on the back. No-one says anything. As usual.

I'm sitting back in the Operations Armchair, watching the computer room closed circuit TV, which just happens to be connected to the frame-grabber's Video player (sent off for repair, due back sometime in '94) when the phone rings. That must be the 2nd time today, and it's really starting to get to me!

"Yes?" I say, pausing the picture.

"I've accidentally deleted my C.V.!" the voice at the other end of the line says.

"You have? What was your username?"

He tells me. What the hell, I AM bored.

"Ah no, you didn't delete it - I did.

"What?"

"I deleted it. It was full of shit! You didn't ever get more than a B- in any of your subjects!"

"Huh?"

"And that crap about being a foreign exchange student, that was your girlfriend and we both know it!"

"Huh?!!"

"Your academic records. I checked them, you were lying.."

"How did y..?" He clicks. "It's you isn't it? THE BASTARD OPERATOR FROM HELL!"

"In the flesh, on the phone and in your account.... You shouldn't have called you know. You especially shouldn't have given me your username..clickety click "Neither should you have sent that mail to the System Manager telling him what you think of him in such graphic terms.."

"I didn't send any.."

clickety click.....

"No, you didn't did you? But who can tell these days? Not to worry though, It'll all be over VERY soon..clickety click ".change my username back, and..."

"b-b-b.." he blubs, like a stood-up date

"Goodbye now" I say pleasantly, "you've got bags to pack and a life to start over..."

I hang up.

Two seconds later the red phone goes. I pick it up, it's the boss. He mumbles the username of the person I was just talking to, mentions something about a nasty mail message, and utters the words "You know what to do...", with the dots and everything.

Later, inside the Municipal Energy Authority Computer, as I'm modifying the poor pleb's Energy Bill by several zeros, I can't help but think about what lapse of

Saks fra nettet

judgement - what act of heinous stupidity causes them to call. Then, even later, when I'm adding the poor pleb's photo image over the top of the FBI's online "MOST Wanted Armed and Dangerous, SHOOT ON SIGHT"offenders list, I realise I'll probably never know; but then life goes on.

A couple of hours later, as I see the SWAT vehicle roll up outside the poor pleb's apartment I realise that for some, it just doesn't.

But tomorrow is another day.

BASTARD OPERATOR FROM HELL 2

I'm sitting at the desk, playing x-tank, when some thoughtless bastard rings me on the phone. I pick it up.

"Hello?"I say.

"Who is this?"they say

"It's me I think"I say, having successfully attended a telephone skills course

"Me Who?

"Is this like a knock knock joke?"I say, trying anything to save myself having to end this game.

Too LATE! I get killed.

Now I'm pissed!

"What can I do for you?"I ask pleasantly - (one of the key warning signs).

"Um, I want to know if we have a particular software package..

"Which package is that?

"Uh, B-A-S-I-C it's called.

clickety clickety d-e-l b-a-s-i-c.e-x-e

"Um no, we don't have that. We used to though..

"Oh. Oh well, the other thing I wanted to know was, could the contents of my account be copied to tape to I have a permanent copy of them to save at home in case the worst happens..

"The worst?

"Well, like they get deleted or something...

"DELETED! Oh, don't worry about that, we have backups!"(I'm such a shit) "What was your username?

He gives me his lusername. (What an idiot)

clickety click

"But you haven't got any files in your account!"I say, mock surprise leaping from my vocal chords.

"Yes I have, you must be looking in the wrong place!

So first he spoils my x-tank game, and now he's calling me a liar...

clickety click

"Oh no, I made a mistake"I say

Did he mutter "typical"under his breath??!? Oh dear, oh dear..

"I MEANT TO SAY: That USERNAME doesn't exist

"Huh? whimper It must do, I was only using it this morning!

"Ah well, that'll be the problem, there was a virus in our system this morning, the... uh... DE VINCI Virus, wipes out users who are logged in when it goes off.

"That can't be right, my girlfriend was logged in, and I'm in her account now!

"Which one was that?

He tells me the username. Some people NEVER learn..

"Oh, yeah, her account was just after we discovered the virus."clickety click "..she only lost all her files

"But...

"But don't worry, we've got them all on tape

"Oh, thank goodness!!!

"Paper tape. Have you got a magnifying glass and a pencil? SEE YOU IN THE MACHINE ROOM!!!! NYAHAHAHAHAHA!

I'm such a prick!

KALENDEREN

- Fredag d. 17. november : Føk nr. 3. udkommer
- Fredag d. 17. november : TÅGEKAMMERET holder Stiftelsesfest i Mat-Kant.
- Lørdag d. 18. november : Nogen skal giftes til stor bevågenhed fra en formentlig MEGET stor del af den danske befolkning (og sikkert også en del kinesere)
- Onsdag d. 29. november : TÅGEKAMMERET holder Ludo turnering, hvor der også kan spilles skak og bil-kort.
- Torsdag d. 30. november : **SU**
- Fredag d. 8. december : Døddlinie på Føk nr. 4
- Fredag d. 15. december : Føk nr. 4 udkommer.
- Fredag d. 15. december : TÅGEKAMMERET holder julefest i Mat-Kant hvor Sigurd Barret kommer og spiller
- Søndag d. 24. december : Den årlige vær-god-ved-hinanden-aften.
- Fredag d. 29. decmeber : **SU**
- Januar '96 : Mat 10 eksamen for russerne (og deres tutorer?).
- Maj '96 : Inspireret af de nye tiltag på naturvidenskab med tværfaglige studienævn vedtages en ny studienævnsstruktur, i følge hvilken det juridiske og det teologiske studienøvn sammenlægges.
- September '96 : MiniMassen stopper som RUS